

Svenska labradorkennlar



I Labradorens serie om svenska uppfödare har redaktionen valt att till det här numret skriva om Peter och Ritva Söderberg och Colas kennel.

Colas kennel

Text: Monica Damell Modin

När jag besöker Peter och Ritva en solig och vacker sommardag i juli i deras hem i Bro, några mil nordväst om Stockholm, möts jag vid grinden av ett antal vänliga bruna och svarta labradorer, som strosar runt i den stora, lummiga trädgården.

Inför besöket har jag förberett mig genom att läsa på lite i gamla Stamtavleböcker och äldre årgångar av Labradoren samt på kennelns hemsida.

När jag ber Peter berätta om sitt hundliv skildrar han med stor inlevelse hur allting började från tidiga år. I hans barndomshem fanns först en dvärgpudel, som med Peters egna ord inte var så lyckad, diverse krämpor gjorde att den hunden inte kom att bli så gammal. Efter

dvärgpudeln kom en storpudel som ställdes ut mycket och som därför krävde mycket pälsvård. Den hunden blev så småningom utställningschampion, vilket fick Peter att bli utställningsintresserad. Men han insåg redan då att han i sitt fortsatta hundliv inte ville ha en hund som krävde omfattande pälsskötsel.

När Peter så skulle skaffa sin första egna hund gick han grundligt till väga. Han tillbring-



Akita, kennelns stamtik.



Ritva och Colas Tara 1992.



Peter och Akita.

ade mycket tid på Brukshundklubben och där fick han rådet att inte skaffa t.ex. rottweiler eller doberman som första hund. Eftersom Peter var jaktintresserad kom han snart underfund med

att det var en apportör han ville ha och det skulle vara en retriever. Valet stod mellan flat coated, golden och labrador retriever. Peter tyckte att den första rasen verkade vara för vild och dessutom krävde både flat och golden pälsvård, så till slut blev det enkelt att välja ras, det skulle bli en labrador.

Den första labradoren i Peters liv var Akita, en brun labradortik, född den 17 maj 1984 och fallen efter SE JCH Spectron Ymer och Tidernas Athena, vars far var Puh's Imp.

Akita kom att betyda oerhört mycket för Peter. Med Akita deltog Peter på jaktprov och utställningar och Akita blev både jaktchampion och viltspårchampion. Akita fick sin första kull 1988 och kom att bli kennelns stamtik, från vilken alla Colas hundar härstammar. Akita blev 15 år och fick två kullar, den första efter Älvgårdens Valle, ur vilken kull bl.a Colas Olivia kommer och den andra efter Novacroft Arris, där Colas Ebba och Colas Tara föddes.



Colas Olivia.

Colas Olivia fick två kullar, en kull efter SE UCH Älvgårdens Mohican, där Colas Elmer föddes.

Peter berättar att han fick idén till sitt kennelnamn från Cookridge Cola, född 1960, den första bruna labradoren som kom till Sverige.

En av de labradoruppfödare som tidigt vägledde Peter inom labradorvärlden och som Peter minns med glädje och tacksamhet, var Gunnilla Andersson, kennel Arosca.

Colas kennel har sedan 1988 och till dags dato fött upp 35 valpkullar med sammanlagt 235 hundar, ungefär lika många bruna som svarta. Man tar en, högst två valpkullar per år.



Colas Elmer.

Målet för Peter är och har alltid varit att föda upp labradorer av dual purpose typ. Egenskaper som Peter tittar på när han väljer avelshund är mentalitet, fart, jaktgenskaper, exteriör, dvs dual purpose så långt det går, som Peter säger.

Kennelns stora engagemang för sina valpköpare är beundransvärt och man är mycket nöga med att välja rätt valpköpare. Peter och Ritva vill därför träffa presumtiva valpköpare flera gånger innan valpen hämtas. Peter är nöga med att framhålla för valpköparna att labradoren är en arbetande hund, som måste aktiveras för att må bra. När jag frågar hur det kommer sig att så gott som alla hundar från Colas kennel är höft- och armbågsröntgade berättar Peter att han vid valpköpet talar om för valpköparna hur viktigt det är för rasens framtid att hundarna i möjligaste mån blir röntgade. För att underlätta detta ordnar Peter även tid och plats för röntgen, så det bara är för valpägarna att komma dit, röntga och betala för röntgen. Peter är också angelägen om att



Colas Örjan.

hundarna ögonlyses och de flesta av hundarna från Colas är därför ögonlysta.

Kenneln betalar för ett års medlemskap för nya medlemmar i både LRK och SSRK. I valpriset ingår även en viltspårkurs. Av en uppfödning på 235 hundar är så många som 180 stycken viltspårchampion, ett rekord med råge. Många har dessutom både norskt och nordiskt viltspårchampionat. Peter och hans valpköpare reser ofta tillsammans till viltspårtävlingar i Norge och Finland och även till utställningar i Sverige. Detta bidrar i hög grad till ett kamratskap och en sammanhållning mellan valpköparna.

Här vill jag också nämna de träffar som Peter och Ritva anordnade vid Ökna Naturbruksskola



Colas Herbert.

i början av 2000-talet, närmare bestämt åren 2000, 2003 och 2006. Det var ett tvådagarsevenemang och vid alla tre tillfällena deltog omkring 60 labradorer, alla Colasuppfödda eller med en förälder från Colas. Avelsbedömning och jakt med dummy, upplagd som ett litet jaktprov ingick. Domare vid avelsbedömningen vid de tre träffarna var Majvor Näsman, som Peter nämner som ett föredöme när det gäller att ta hand om valpköparna.

Hundarna från de första årens uppfödning deltog ofta på jaktprov. Det är fortfarande viktigt för avelsutvärderingen att kunna testa hundarnas jaktegenskaper och därför är det bra anser Peter att det idag finns ett komplement genom FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever). Många av kennelns hundar har genomgått BPH, MH och FB-R.

År 2000 tilldelades Colas kennel stipendiet Bats Minne, som vid Brit-Marie Bat Brulins bortgång 1993 inrättades för främjandet av dual purpose tanken inom retrieverraserna och för att hedra minnet av Bat. I prisjuryns motivering står följande: ”Ritva och Peter Söderberg har i sitt arbete med labrador retriever lyckats föda upp hundar med såväl rastypisk exteriör som goda retrieveregenskaper.” Eftersom Peter verkligen är en entusiast när det gäller dual purpose-tan-

Colas Örjan och Peter.

ken är han naturligtvis mycket stolt över att kenneln har fått just denna utmärkelse.

När jag frågar Peter om det är några hundar som han särskilt vill framhålla nämner han naturligtvis först och främst NORD VCH NO JCH LP SE JCH Akita, kennelns stamtik, som var jaktchampion samt hennes dotter NORD VCH SE UCH FIUCH LP NORD JCH Colas Olivia, som var dubbelchampion. Olivia blev den näst sista labradoren som blev dubbelchampion. Hon vann också championklassen på Labradorklubben's första officiella utställning 1994. Både Akita och Olivia har erhållit Bruksavelspris, Akita 1996 och Olivia 1998.

Peter vill även framhålla en annan framgångsrik Colas-hund, Olivias son INT UCH EE CH NORD UCH NORD VCH Colas Elmer, som föddes 1993 och exporterades till Finland. Två andra hundar som har betytt mycket är de två hanhundarna SE U(U)CH LT CH NORD VCH Colas Herbert och C.I.E. EE CH LV CH RUCH NORDUCH NORDVCH RLD N RLD F Colas Örjan, båda födda år 2011.

Peter är viltspårdomare sedan år 1997 och har ofta tjänstgjort som provledare vid jaktprov.

Peter har erhållit Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken, både i brons och silver.

När Jägareförbundet i Uppsala län arrangerade ett Mästerskap i eftersök år 2008 deltog Peter med Colas My och blev Upplandsmästare



Peter med några hundar.

i eftersök. Vid eftersök bedöms hela ekipaget till skillnad från viltspår, där det är hundens förmåga som bedöms.

Förutom allt arbete med hundarna har Peter alltid varit engagerad i föreningsarbete och var under många år ordförande i Labradorklubben Östras styrelse.

Peter har tilldelats Labrador retrieverklubben's Förtjänsttecken för sina insatser för klubben.

När Peter berättar om allt han gör, undrar man hur han hinner med allt på sin fritid, han har ju ett heltidsarbete att sköta också. De flesta

helger går åt till resor till tävlingar, både viltspår och utställningar samt inte minst träning av hundar. Som tur är sköter Ritva det mesta av hemarbetet med hundarna, skötsel av aktuella valpkullar etc.

Det har varit intressant och samtidigt så roligt att få ta del av Peters synpunkter på sin uppfödning. Peter är en av de mycket få kämparna som inte har gett upp utan som fortfarande har som målsättning att föda upp dual purpose labradorer. ■

